

Gouelokkies en die drie bere



Deur: Angélique Twiss

Illustrasies deur: Helga Hoveka



Die pap was te warm.



Daarom het die drie bere 'n
entjie gaan stap.



Gouelokkies het die bere se
huis gesien.
Sy het daar ingegaan.



Gouelokkies het aan al die
borde met pap geproe.
“Ek hou van hierdie pap, dis
net reg,” sê sy.



**Gouelokkies het al die
stoele uitgetoets.**

**“Ek hou van hierdie stoel,
hy’s net reg,” het sy gesê.
Ag nee, die stoel het
gebreek!**



**Gouelokkies het op elke bed
gaan lê.**

**“Ek hou van hierdie een,
hy’s net reg,” het sy gesê.**

**Gouelokkies het vas aan die
slaap geraak.**

Die drie bere het by die
huis aangekom.



“Wie het my
pap geëet?” vra
Mamma Beer.

“Wie het my
stoel gebreek?”
vra Baba Beer.





Die drie bere het met die
trappe opgegaan.
“Wie is jy?” vra Pappa Beer.



Gouelokkies het die bere
gesien en haar byna
boeglam geskrik!
Sy het gehardloop en
gehardloop al die pad tot by
haar eie huis.